

GEZELLIG SAMENZIJN OP DAG VAN DE BUREN

Toelichting

1 maart 2019

Het is een echte traditie geworden: al sedert 2009 nodigt de Stad haar inwoners uit om op de laatste vrijdag van mei mee te doen met de 'Dag van de Buren'.

Ook dit jaar roept de stad Roeselare alle buren op om op 31 mei een versierde stoel buiten te zetten. Zo krijgt de stad een feestelijk uitzicht. Met 'Dag van de Buren' willen we mensen (opnieuw) met elkaar in contact brengen. Een goed contact met de buren kan zo veel betekenen: een deugddoend gesprek, ervaringen uitwisselen, minder eenzaam zijn. Je buren kennen, zorgt ervoor dat de stap om hulp te vragen kleiner wordt. Een oogje in het zeil houden terwijl je op reis bent? De planten water geven? Oudere mensen een handje toesteken bij de boodschappen? Elkaar leren kennen en waarderen is een belangrijke eerste stap naar een gezellig samenleven. En hoe kun je dat op een gemakkelijke manier in gang steken? Juist ja, door deel te nemen aan 'Dag van de Buren'.

Op het campagnebeeld staat het ontmoeten rond de grote stoel centraal. Enkele trouwe deelnemers aan Dag van de Buren prijken op ons campagnebeeld. Aan het concept, dat nu al voor het 10^e jaar op rij een voltreffer blijkt te zijn, hebben we niets veranderd. De deelnemers maken er gewoon een leuke avond van. Ze zetten een (versierde) stoel buiten en vragen hun buur hetzelfde te doen. Ze spreken met elkaar af om samen te komen, eventueel met een hapje en een drankje.

Win Animatie Dag van de buren.

Vanaf 4 maart kan je op zoek gaan naar de 'Dag van de buren'-stoel die op de affiche staat.

Om de twee weken staat deze stoel op een andere locatie!

Zoek de stoel, neem een foto, plaats deze op de Facebookpagina 'Buurten#VANRSL', of mail je foto naar samenleven@roeselare.be met vermelding van jouw straat.' Doe dit vóór 20 mei.

Uit alle inzendingen kiezen we de winnaars voor de animatie tijdens de Dag van de buren op 31 mei 2019.

Hoe deelnemen aan de Dag van de Buren?

- Schrijf je in vóór 29 mei via het onlineformulier op www.buurten.roeselare.be . en kies voor evenement 'Dag van de buren'.
- Opgepast ! Wil je je straat afzetten of kom je samen op openbaar domein? Schrijf je dan zeker in vóór 26 april.
- Heb je vragen bij je inschrijving? Neem contact op met Vrijetijds punt, Polenplein 15, via 051 26 24 00 of vrijetijd@roeselare.be

- Zet op Dag van de buren (31 mei) een versierde stoel buiten tussen 8 u. en 22 u.
Kom 's avonds buiten zitten en geniet van een gezellig samenzijn met jouw buren.

Meer info

samenleven@roeselare.be of 051 26 24 64

Politiek verantwoordelijke

Kris Declercq | burgemeester | kris.declercq@roeselare.be