

ROESELARE HERDENKT BEVRIJDING WO II

Toelichting

7 mei 2019

DE POOLSE SOLDATEN BEVRIJDEN ROESELARE HET BEVRIJDINGSVERHAAL

Een stukje geschiedenis

In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 september 1944 werd Roeselare bevrijd door de moedige soldaten van de eerste Poolse Pantserdivisie van Generaal Maczek. Zonder de stad kapot te bombarderen, te verwoesten, zonder talloze burgerslachtoffers. Dankzij het talent van Generaal Maczek en dankzij de moed en hulp van een Roeselaars scoutsmeisje van 22 jaar Simonne Brugghe.

Het verleden komt tot leven

Op 9 plaatsen tonen en vertellen gidsen, soldaten, toneelspelers, hoe onze stad bevrijd werd door de dappere Poolse soldaten. Op elke locatie wordt een stukje van het verhaal belicht: verhalen, getuigenissen, foto's, tanks, oldtimer legervoertuigen, anti-tankgeschut, re-enacters in oorlogskledij, intieme momenten, respect voor slachtoffers, kleine toneelacts met Simonne Brugghe, Irma Speybrouck., ...

De locaties

1. Café 't Rustoord, hoek Ieperstraat - Wilgenstraat
de eerste Poolse tank in Roeselare, Simonne Brugghe wijst de weg
2. Park Vandewalle en Polenkapelletje, hoek Meensesteenweg - Westlaan
de tactiek om Roeselare aan te vallen
3. Pleintje Kermisstraat - Molenstraat
de Duitse weerstandsnesten en Simonne Brugghe op verkenning
4. Koortskapel, hoek Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerkesteenweg
een hinderlaag voor de Polen
5. Muur VMS Blekerijstraat
het herinneringstegeltje aan Stefan Kiedos en de aanval van de infanterie
6. Stedelijke Begraafplaats
een rustplaats voor de Poolse jongens die sneuvelden voor de bevrijding van Roeselare en de oorlogslachtoffers
7. Grote Markt
de tank van Maczek en de vereremering van Simonne Brugghe
8. Bunker St.-Hubrechtsstraat
het lot van de Poolse soldaten na de oorlog
9. Michel's Filmmuseum, Begoniastraat
geheime filmopnamen van de aftocht van de Duitsers en de bevrijding

Kijk naar boven: overvliegende vliegtuigen volgen de tactische aanvalslijnen van de Sherman tanks.

Praktisch

Zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019

Tussen 14 en 18 uur doorlopend - gratis - voor jong en oud

Iedere deelnemer bepaalt zelf zijn/haar tocht en parkoers en heeft 2 dagen de tijd om van de ene naar de andere locatie te trekken.

Je beslist zelf of je dat te voet, met de fiets of met een legervoertuig doet. Aan jou de keuze en de combinatie.

Vooraf inschrijven is niet nodig, gewoon afkomen en meedoen.

Er zijn per locatie enkele stoeltjes voorzien voor mensen die minder goed te been zijn en eventjes willen rusten.

Een project van de Stad Roeselare (diensten Toerisme , Archief en Cultuur), de gidsenkring en verenigingen. Volg ons op facebook of op www.visitroeselare.be

ARMOURD WINGS GEPANTSERDE VLEUGELS

In het Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie loopt van 25 mei tot en met 16 juni de tentoonstelling Gepantserde Vleugels, het verhaal van de 1^{ste} Poolse pantserdivisie van generaal Maczek.

Op 6 september 1944 steken deze troepen vanuit Frankrijk de landsgrens over om België te bevrijden. Poperinge is de eerste stad die de Poolse bevrijders mag verwelkomen.

Daarna rukken de tanks verder op richting Antwerpen, via onder andere Roeselare. Eind september staan ze al aan de grens met Nederland.

De tentoonstelling volgt de bevrijdingsroute, ze vertelt en toont het relaas van deze doortocht met unieke historische beelden en collectiestukken. Het lokale Roeselaarse verhaal komt uitgebreid aan bod.

Praktisch

In Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, Ooststraat 35, Roeselare - gratis toegang

Van zaterdag 25 mei tot en met zondag 16 juni 2019.

Van woensdag tot en met de zondag van 14 tot 18 uur.

Via Visit Roeselare kan je een gids boeken om de expo te bezoeken. Een groepsbezoek op afspraak kan ook buiten de normale openingsuren.

BEVRIJDINGSCONCERT

Zaterdag 25 mei om 20 u. in de Sint-Michielskerk.

Beleidsverantwoordelijke

Dirk Lievens | schepen van o.a. Toerisme, Cultuur en Archief | 0498 53 72 69