

## **VERTELTOCHT OVER DE OORLOG EN BEVRIJDING**

---

*Toelichting*

*1 oktober 2018*

*Het weekend van 13 en 14 oktober organiseert de stad een verteltocht met prachtige en levensechte verhalen over de oorlog en bevrijding in deze stad. Samen met gidsen, vertellers en verenigingen brengt de stad situaties uit de eerste wereldoorlog en de bevrijding in onze stad tot leven.*

### **Een verteltocht met prachtige en levensechte verhalen over de oorlog en bevrijding in deze stad**

#### **De locaties, de vertellers en de verhalen**

1. In **de refter van de Arme Klaren** vertelt Tilde Vandenbroucke (De wonderling) als Martha Knockaert haar levensverhaal. Hoe zij spionne werd, spioneerde, gevangen werd enz.....
2. In **de Protestantse kerk** vertelt Gino Bruneel ('t Souffleurke) uit het boek van Abraham Hans over de plundering, de bevrijding van Roeselare en de terugkeer van de mensen die gevlucht waren.
3. IN **KOERS** vertelt Romain Decommere uit de kronieken van Roger Slosse (Juil Plastiek) hoe het arsenaal afbrandde..
4. In **Den Arend** (bovenzaaltje) neemt Rene Moyaert ('t Souffleurke) jullie mee naar de gebeurtenissen kort na de bevrijding neergepend door Roger Slosse (Juil Plastiek) "De beesten losgelaten"
5. In de **oude tramstatie** komt Rino Feys vertellen uit het dagboek van F. Dujardin. Het dagboek waarop het stripverhaal "Altijd ergens Oorlog" gebaseerd is. (Enkel op zaterdag)
6. In het **Mannahuis** brengen drie vrouwen(Kinky en C°) hun getuigenis over wat zij zagen in den oorlog.
7. Op **het doksaal van de Paterskerk** brengt Marcel Vandemaele uit de kronieken van Roger Slosse: "Das Lied ist aus" over het einde van de oorlog.
8. In **café Romen** brengt Sharon Desmet de beschrijving van de uitwijking van de inwoners van Roeselare kort voor de bevrijding. Op basis van het boek "Roeselare in den oorlog" van Abraham Hans.

9. In **"Groovy's Club (Popcorn Music, Stationsplein 17)** wordt doorlopend de film: "Onze Belgen en soldaten achter het IJzerfront" vertoond van Eddy Lepez. De film baseert zich o.a. op fotobeelden die Brancardier Arthur Franklemon nam tijdens de WO I achter de 26 km lange Belgische frontlijn en teruggebracht in de tijdsgeest van vandaag. Deze film duurt één uur en er kan vrij in en uit deelgenomen worden.

#### **Extra:**

- Elke locatie wordt aangekleed met een klein decorum. De combinatie van verhalen en sfeervol ingerichte locaties zorgt voor een optimale sfeer en beleving en brengt de tijd van toen terug tot leven.
- onze stadsgidsen verwelkomen de deelnemers aan de locatie en geven beknopte uitleg over de voorstelling. Zij vertellen ook wat op en rond deze locatie in wereldoorlog I gebeurde.

#### **Praktisch**

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018

Er zijn zes vertellingen per namiddag - om de 45 minuten vanaf 14 u.

14 u. – 14.45 u. - 15.30 u. - 16.15 u. - 17u. – 17.45 u.